



Daar zit je dan, zomaar op een maandagmiddag met een stuk mammoet in je hand. Kinderen van basisschool Markvelde leren over de historie van de Needse Berg.

Stukje oerbeest in de hand

NEEDE

'Wie is er wel eens op de Needse Berg geweest?' wil Wim Winkeldermaat weten. Alle vingers gaan omhoog. Voor de gecombineerde groep 4/5/6 van obs Markvelde is het buitengebied bekend terrein.

Deze maandagmiddag zijn de kinderen te gast in de Oale Smederieje, waar de voorzitter van de Historische Kring Neede hen vertelt over geologie, en de Needse Berg in het bijzonder. "Met 45 meter eigenlijk een heuveltje, maar wij spreken liever over de laagste berg ter wereld. Hij is zo'n 150.000 jaar geleden door schuivende gletsjers ontstaan in de ijstijd." "Welke ijstijd? Want er zijn er drie", vraagt een meisje. Winkeldermaat is blij verrast over zoveel kennis. Leerkracht Sabine Keuper kijkt er echter niet van op. "De kinderen hebben op school al een soortgelijke les over de Needse Berg gehad, en na deze middag volgt nog een evaluatieles. Markvelde is een echte kleine plattelandsschool, daarom vinden wij het extra belangrijk dat de kinderen iets over de eigen omgeving leren. We willen ze al jong een stukje geschiedenis van hun woonplaats meegeven."

De kinderen luisteren geboeid naar het verhaal van de HKN-voorzitter, die levendig schetst hoe Nederland ooit grotendeels onder zee lag. "Alleen de Achterhoek en Twente stonden niet onder water, hier in Neede kon je dus naar het strand."

Spannender wordt het als hij een animatiefilm toont, waarin oermensen met speren achter grote elanden en mammoeten jagen. Nog interessanter zijn de objecten die hij vervolgens tevoorschijn haalt: klompen klei van de berg, maar ook een stuk oeroud elandgewei en een fors botfragment van een woudolifant, die ruim 100.000 jaar geleden rond de Needse Berg banjerde. Voor de kinderen een bijzonder moment, als ze allemaal even de prehistorische museumstukken mogen vasthouden en aan elkaar doorgeven. 'Wow, ik heb echt een stuk mammoet in mijn hand.'

Deze hele week komen er elke dag nog groepen basisschoolleerlingen op bezoek voor een les over de historie van de Needse Berg. Wim Winkeldermaat beleeft er zichtbaar plezier aan. "We doen dit al jaren met de scholen. Eerder vertelden we onder meer over de geschiedenis

van het openbaar vervoer, of over oude panden en bedrijven in Neede. En over onze
vereniging natuurlijk." Jonge leden zijn immers altijd welkom, dus je weet maar nooit...